

Antwoorden bij de kennisquiz over het leven van Anne Frank

Ben je klaar met de kennisquiz? Kijk snel of je de antwoorden goed hebt!

Vraag 1.

Waarom kwam de familie Frank vanuit Duitsland naar Nederland in 1933?

Het goede antwoord is b: in Duitsland kwam Adolf Hitler aan de macht en hij gaf de Joden overal de schuld van. De familie Frank was Joods en wilde niet in een land wonen waar ze gehaat werden.

Vraag 2.

12 juni 1942: Anne is jarig! Welk bijzonder cadeau kreeg ze voor haar dertiende verjaardag?

Het goede antwoord is a: op deze verjaardag kreeg Anne haar dagboek, waar ze wereldberoemd mee is geworden.

Vraag 3.

Waarom besloot de familie Frank om eerder onder te duiken dan gepland? (Op 5 juli 1942)

Het goede antwoord is c: Annes vader was de schuilplek al maandenlang aan het voorbereiden. Hij vertrouwde de Duitsers niet en was bang dat ze niet levend uit een werkkamp zouden terugkomen.

Vraag 4.

Het Achterhuis, zoals de schuilplaats genoemd wordt, zit in aan de achterkant van het bedrijf van Annes vader op de Prinsengracht 263 in Amsterdam. Hoe kan het dat niemand deze plek ontdekt?

Het goede antwoord is a: en hoe stil en voorzichtig ze ook waren, ze zijn uiteindelijk toch ontdekt en opgepakt. Waarschijnlijk zijn ze verraden.

Vraag 5.

De familie Frank duikt onder met de familie Van Pels en later komt Meneer Pfeffer er nog bij. Wat doet Anne de hele dag in het Achterhuis?

Het goede antwoord is b: lezen, schrijven, wat schoolwerk maken en soms naar Radio Oranje luisteren. Het luisteren naar de radio was verboden en dus heel gevaarlijk. Toch was dit ook een moment van hoop voor de onderduikers. Ze konden het oorlogsnieuws luisteren en volgen of de Duitsers al bijna verslagen zouden worden.

Vraag 6.

Hoe lang hebben de onderduikers verstopt gezeten in Het Achterhuis?

Het goede antwoord is c: bijna twee jaar, van 1942 tot 1944. Ze schuilden sinds 5 juli 1942 en op 4 augustus 1944 werden ze opgepakt. Ze gingen eerst naar kamp Westerbork en vanuit dat kamp werden ze op de trein gezet naar Auschwitz. Na een paar maanden werden Anne en Margot van hun ouders gescheiden en naar kamp Bergen-Belsen vervoerd. Daar stierven ze vlak na elkaar door ziekte (ze kregen de besmettelijke ziekte tyfus).

